

# Welkom in Open Hof

Orde voor de viering op zondag 8 juli 2018  
om 9.30 uur in Open Hof

## Overstapdienst

*thema: Durf te dromen*

### Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen

voorganger:	ds. Kasper Jager
organist:	Marijn de Jong
gitarist:	Henk van der Weerd
1 <sup>e</sup> ouderling:	Gijs Jonkers
2 <sup>e</sup> ouderling:	Jannemiek Goedhart
diaken:	Corné Vreugdenhil
collectant:	David van Dijk
koster:	Dinie Kuipers
beamist:	Bert Oude Kotte

*Alle kinderen van groep 8 zijn kind van de zondag:*

<i>Jasper Brands</i>	<i>Thomas Menger</i>
<i>Sebas Buter</i>	<i>Danique Mol</i>
<i>Jesse Haveman</i>	<i>Pascal Telman</i>
<i>Iris van Hamersveld</i>	<i>Marleen van der Velde</i>
<i>Luc Menger</i>	<i>Lotte de Vries</i>

## OM TE BEGINNEN

*Vooraf aan de dienst luisteren we naar muziek van Marijn en Henk.*

*Om 9.30 komen de dienstdoende ambtsdragers binnen.*

*Zij gaan op de voorste rij zitten.*

### **Moment van stilte en inkeer**

**Thirza, Manou en Suze: "Droom, durf, doe en deel"** (van Marco Borsato)

Sluit je ogen een seconde,  
zet een lach op je gezicht.  
Zeg bedankt tegen het leven  
voor de liefde en het licht.  
Doe een wens voor iemand anders,  
al lijkt het nog zo klein en stil.  
Elke golf begint als rimpel,  
maar maakt altijd een verschil.

Vier het leven om je heen,  
hang de slingers op en dans met iedereen.  
Het leven is al veel te kort,  
ja, en alleen is maar alleen.  
Dus droom, durf, doe en deel met iedereen.

Deel je rijkdom met een ander,  
liefde, nog veel meer dan goud.  
En wees lief voor wie je lief is,  
zeg als je van iemand houdt.  
Geef een glimlach aan een vreemde,  
knuffel iemand elke dag.  
En wees dankbaar voor de dingen,  
die je vandaag beleven mag.

Vier het leven om je heen,  
hang de slingers op en dans met iedereen.  
Het leven is al veel te kort,  
ja, en alleen is maar alleen.  
Dus droom, durf, doe en deel met iedereen.

Kijk naar de golven en zie de zee,  
kijk naar alle mensen om je heen.  
Pak maar mijn hand en ik neem je mee,  
want wij samen, kunnen samen meer dan een.

Sluit je ogen een seconde,  
zet een lach op je gezicht.  
Geniet maar even van het donker,  
wordt vanzelf wel weer licht.

Pak de hand van iemand naast je,  
maakt niet uit of je hen kent.  
Iedereen is even welkom,  
zolang je maar jezelf bent.  
Gooi je handen nu de lucht in,  
vul je hart met hoop en trots.  
Open nu maar weer je ogen,  
zie door de bomen weer het bos.

Vier het leven om je heen,  
hang de slingers op en dans met iedereen.  
Het leven is al veel te kort,  
ja, en alleen is maar alleen.  
Dus deel je hart met iedereen  
hier om je heen, wees niet alleen.  
Droom, durf, doe en deel met iedereen.

Sluit je ogen maar vanavond,  
met een lach op je gezicht.  
Wees maar dankbaar voor het leven,  
zoals het hier nu voor je ligt.

**Verwelkoming** *ouderling van dienst***We zingen – staande – als openingslied “Feest in de kerk”***[melodie: Liedboek 865 – ‘Komt nu met zang’]*

1. Feest in de kerk, feest bij de mensen,  
blijde gezichten om je heen.  
Vrolijk gelach, veel goede wensen,  
niemand voelt zich vandaag alleen.  
Fijn als je samen vieren mag  
als mensen van de Heer, vandaag en telkens weer.
2. Zing voor de Heer, zing voor zijn Vader,  
zing voor zijn Geest, die samenbindt.  
Zing voor de Heer, vol van genade,  
zichtbaar hier in ons stralend kind.  
Wondere daden heeft Hij verricht,  
Hij is ons steeds nabij. Dat God geprezen zij.

**Bemoediging en groet** *samen met Lotte de Vries*

*Vg.* Gegroet jij, die gekend bent en geschreven staat  
met je eigen naam in de palm van Gods hand.

*ALLEN:* GEGROET BEN JIJ.

*Lotte:* Onze hulp is in de naam van God  
die een droom had  
en zo hemel en aarde gemaakt heeft.  
Die God is onze helper: nooit laat Hij ons los!

*ALLEN:* AMEN.

**Openingsgebed** *samen met Lotte de Vries***Inleidende woorden****Durf te dromen** *door Jeanet Mol (ouder)*

Je rijdt de straat uit tegen het ochtendlicht in.  
Je recht je rug om de rugzak aan je schouders.  
Je kijkt niet om, je richt je blik recht vooruit.  
Zo fiets je naar school.

Als ik je zo zie, ben ik zo trots op jou.  
Ik zou je mee willen geven:  
blijf nieuwsgierig en blijf overeind.  
Ga met open ogen de wereld tegemoet.

Blijf niet hangen bij de slappe hap van vlotte babbels.  
Maar ga de weg van moedige eerlijkheid,  
dan ben je op de goede weg.  
Ga zonder vrees tegen beterweters in.  
Blijf dromen, durf te dromen.

Wat je ook doet, doe er goed aan.  
Waar het ook met je heengaet, je komt er wel.  
Zo sterk als je nu bent, moet je blijven.

Zo zal ik je altijd onthouden.  
 Je moet je houden aan het lef dat je al hebt.  
 Zie ik je zo wegfietsen, dan heb je mijn zegen.  
 Daar moet je het mee doen.  
 Maar kijk je wel goed uit bij dat kruispunt?

**We zingen "God heeft een plan"** *(uit: Kinderopwekking 233)*

God heeft een plan met je leven,  
 je bent hier met een doel.  
 Geloof het diep van binnen,  
 't is meer dan een gevoel.  
 Hij doet meer dan je kan bidden,  
 Hij is groter dan je denkt.  
 Ik weet dat Hij je helpt,  
 ik weet dat Hij je kent.

Dus stap uit je boot, durf op water te lopen.  
 Vraag God om hulp en de hemel gaat open.  
 Wees maar niet bang, Hij is altijd bij jou.  
 In de storm, in de strijd,  
 in een moeilijke tijd: God is trouw.

Halleluja, halleluja.  
 Halleluja, halleluja.

## DIENST van het WOORD

**De Bijbel gaat open** *door Jasper Brands*

**Kinderen in het midden: "Waar zijn de dromen?"**

*door Janette Nammersma (ouder + leiding kindernevendienst)*

**Er is een land van dromen** *door Sebas Buter en Pascal Telman*

*Sebas:* Er is een land van dromen waar niemand in kan komen.  
 De dromen gaan hun eigen gang, soms ben ik blij, soms bang.

*Pascal:* De dromen zijn bij mensen vaak onvervulde wensen.  
 Maar elke droom vergeet ik toch, want dromen zijn bedrog.

*Sebas:* Toch wilde God door dromen ook tot de mensen komen,  
 en in een droom of nachtgezicht gaf hij de mensen licht.

*Pascal:* Aan ons heeft God gegeven een droom van eeuwig leven.  
 Met open oog, bij helder licht, zien wij een vergezicht.

*Sebas:* Eens zal er toch iets komen wat meer is dan mijn dromen.  
 Het ongedroomde wordt dan waar: het nieuwe rijk is daar.

*Pascal:* Ik droom met open ogen en blijf verwachten, hopen.  
 Het rijk van God, dat komt er tóch, die droom is geen bedrog.

**We zingen "God kent jou vanaf het begin"** (uit: Kinderopwekking 77)

God kent jou vanaf het begin,  
helemaal van buiten en van binnenin.  
Hij kent al je vreugde en al je verdriet,  
want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.

En weet je wat zo mooi is  
bij Jezus voel je je vrij  
om helemaal jezelf te zijn  
want Hij houdt van jou,  
ja Hij houdt van jou,  
ja Hij houdt van jou en mij.

*Aansluitend gaan de kinderen van groep 1 t/m 6  
achter het licht aan naar de kindernevendienst.  
Onderwijs spelen Marijn en Henk.*

**We lezen – uit de Bijbel in Gewone Taal – 1 Koningen 3 : 1 – 15**

*door Marleen van der Velde en Iris van Hamersveld*

Salomo trouwde met een dochter van de farao, de koning van Egypte. Zo werd hij de schoonzoon van de farao. Salomo liet zijn vrouw in het oude deel van Jeruzalem wonen, in het paleis van zijn vader David. Daar woonde ze totdat Salomo klaar was met de bouw van zijn eigen paleis, en met de bouw van de tempel en de muur om Jeruzalem heen.

Salomo hield van de Heer, en hij deed wat zijn vader David hem geleerd had. Maar in die tijd was er in Jeruzalem nog geen tempel om offers te brengen aan de Heer. De mensen offerden op speciale plaatsen buiten Jeruzalem. Ook Salomo bracht offers op die speciale offerplaatsen. De belangrijkste offerplaats was in de stad Gibeon.

Op een keer ging Salomo naar Gibeon om te offeren. Hij offerde daar wel duizend dieren aan de Heer. Die nacht in Gibeon droomde Salomo dat de Heer bij hem kwam. God zei tegen hem: 'Je mag mij vragen wat je wilt. Ik zal het je geven.'

Salomo antwoordde: 'Mijn vader David was trouw aan u, en hij was eerlijk en rechtvaardig. Daarom was u heel goed voor hem. Zo goed dat u hem een zoon gaf die hem kon opvolgen. Want u hebt mij koning gemaakt in plaats van mijn vader David. Maar ik ben nog jong, ik heb nog niet zo veel meegemaakt in het leven. En nu ben ik de leider van het volk dat u uitgekozen hebt. Een volk zo groot, dat je het niet kunt tellen.

Daarom vraag ik u dit: Leer mij om goed te luisteren. En leer mij om het verschil tussen goed en kwaad te zien. Dan kan ik uw volk leiden. Want hoe moet ik anders dit grote volk leiden?'

De Heer vond dat Salomo goede dingen vroeg. Hij zei tegen Salomo: 'Ik vind het bijzonder dat je dit vraagt. Dat je niet vraagt om een lang leven, of om veel bezit, of om de dood van je vijanden. Nee, je hebt gevraagd om wijsheid, zodat je goed kunt luisteren en het volk kunt leiden. Daarom zal ik je geven wat je gevraagd hebt.

Ik zal ervoor zorgen dat je wijsheid en inzicht krijgt. Zo wijs als jij zult zijn, is nog nooit iemand geweest. En zo wijs zal ook nooit meer iemand zijn. Maar ik

geef je ook wat je niet gevraagd hebt. Ik geef je ook veel bezit, en ik zorg ervoor dat iedereen respect voor je krijgt. Zolang je leeft, zal er niet één koning zo rijk en machtig zijn als jij. En ik zal ervoor zorgen dat je lang leeft. Maar dan moet je wel leven zoals ik het wil, en mijn wetten en regels volgen. Net zoals je vader David gedaan heeft.'

Toen werd Salomo wakker. Hij begreep dat hij gedroomd had. Hij ging terug naar Jeruzalem. Daar ging hij naar de heilige kist met de wet van de Heer. Hij bracht er offers, en gaf er een feest voor zijn dienaren.

### **We zingen 'De koning heeft gebeden'**

*[uit: Zingend Geloven 7, lied 55 / melodie Nieuwe Liedboek 311]*

1. *(vrouwen, melodie A)* De koning heeft gebeden,  
de koning heeft gevraagd  
om vreugde en om vrede  
en niet om grote macht.
2. *(mannen, melodie B)* Och, Heer, wilt Gij hem leiden,  
geef hem een hart van goud  
en laat hem onderscheiden  
het kwade van het goed.
3. *(ALLEN, A + B)* Niet om langdurig leven  
en niet om zegepraal  
heeft Salomo gebeden,  
maar om een nieuwe taal,
4. *(ALLEN, A + B)* een taal voor zijn gezangen  
en voor het hoogste lied,  
het lied van het verlangen  
waarmee de liefde riep.

### **Preek: "Durf te dromen"**

#### **We zingen – aansluitend – 'Ga dan op weg'**

*[uit: Zingenderwijs, lied 49 / melodie Nieuwe Liedboek 868]*

1. Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede.  
Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden.  
En valt het zwaar, steun en bemoedig elkaar.  
Liefde verlicht dan je schreden.
2. Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen.  
Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen.  
Geen hongersnood: wij delen samen ons brood.  
Er zal genoeg zijn voor velen.
3. Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen.  
Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen.  
Als wij dat doen, blijft onderweg 't visioen  
liefde en warmte uitstralen.

*Aansluitend komen de kinderen van groep 1 t/m 6  
uit de kindernevendienst terug in de kerkzaal.*

## DIENST van de OVERSTAP

### Groeien in het loslaten

#### We zingen "Je hoeft niet alleen"

*[melodie: Geroepen om te zingen 79 'Verbonden met vader en moeder']*

1. Er zijn al zo'n twaalf jaar verlopen  
sinds jij hier het levenslicht zag.  
De weg lag nog helemaal open:  
soms een traan, maar ook heel vaak een lach.  
Je hoeft niet alleen,  
maar je gaat met veel anderen in zee;  
je vader of moeder, een vriend of een mens  
die gewoon zegt: 'Ik leef met je mee'.
2. Je was nog heel klein op die morgen,  
dat doopwater viel op je hoofd.  
God beloofde om voor je te zorgen.  
Wij hebben Zijn Woord steeds geloofd.  
Je hoeft niet alleen,  
maar je gaat met de Ander in zee:  
een vader, een moeder, een vriend: dat is God  
die gewoon zegt: 'Ik leef met je mee'.
3. Dat was toen, maar je leeft in het heden:  
ook vandaag ga je verder op weg.  
De kindernevendienst is straks verleden,  
maar hoor wat een ieder nu zegt:  
Je hoeft niet alleen,  
maar wij gaan graag met jullie in zee,  
en hopen en bidden dat jij later ook  
heel gewoon zegt: 'Ik leef met je mee'.

**Moment van afscheid** *door leiding kindernevendienst*

**Moment van opname** *leiding jeugdkerk*

**Zegening** *Aansluitend gaan de jongeren naar de jeugdkerk.*

## DIENST van het ANTWOORD

**De diaconie vraagt voorbede te doen voor...** *diaken Corné Vreugdenhil*

**Dankgebed en voorbeden**

**Mededelingen**

**Inzameling van de gaven**1<sup>e</sup> collecte: Algemeen diaconaal werk2<sup>e</sup> collecte: Kerk- en Eredienst

*Onderwijl luisteren we naar muziek van Marijn en Henk.  
De kinderen kunnen uit de oppas worden gehaald.*

**We zingen – staande – ons slotlied  
uit Geroepen om te zingen 112 : 1 t/m 4**

1. Zeg nooit: "Onze wereld is gebroken  
en de mens tot weinig goeds in staat."  
Zeg nooit: "Niemand kan op vrede hopen,  
Alles gaat nu eenmaal als het gaat."

*Refrein:*

Want een land, een land om van te dromen  
stuwt de mensen uit hun slavernij  
tot zij juichen, met tranen in hun ogen:  
"Lieve God, we zijn er, eind'lijk vrij!"

2. Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn,  
dat een mens niet zonder bedding kan.  
Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn,  
dat een volk daar eenmaal weer verzandt. *Refrein...*
3. Zeg nooit: "God is zijn verbond vergeten,  
er is niemand hier die ons bevrijdt."  
Zeg nooit: "Van een droom kan ik niet eten."  
Zeg nooit: "Wie niet werkt, verknoeit z'n tijd." *Refrein...*
4. Zeg nooit dat het godvergeten lijden  
toch het noodlot is van ons bestaan.  
Zeg nooit: "Stil maar, wacht op beet're tijden."  
Zeg nooit: "Niemand kan de dood weerstaan." *Refrein...*

**Uitzending en zegen**

*ALLEN: (gezongen) AMEN, AMEN, AMEN.*

*Bij het verlaten van de kerkzaal  
luisteren we naar muziek van Marijn en Henk.*

*In de Hofzaal en in de hal is gelegenheid  
elkaar te ontmoeten bij limonade, thee en koffie.*