

Welkom in Open Hof

Orde voor de viering
op zondag 15 april 2018
om 9.30 uur in Open Hof

Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen

voorganger:	ds. Kasper Jager
kind van de zondag:	Suleen Penninkhof
lector:	Anne-Marie van Houten
stem:	Jeanet Vroom
orgel/piano:	Marijn de Jong
gitaar:	Henk van der Weerd
zang:	Hilka IJzerman + Magrita van der Zwaag
1 ^e ouderling:	Dirk van der Velde
2 ^e ouderling:	Jan Nammensma
1 ^e diaken:	Ineke Overstegen
2 ^e diaken:	Arend Jan Overstegen
koster:	Jonnie Bosch
beamer:	Jennie Drost

Liturgische kalender

Halleluja! De aarde is vol
van de goedertierenheid des HEREN.
Door het woord des HEREN
zijn de hemelen gemaakt. Halleluja!
(*Psalm 33:5b,6a*)

Kerkelijk jaar:

Derde zondag van Pasen
(*Misericordia Domini = Van de rechtvaardigheid des Heren*)
Schriftlezingen: Johannes 21:15-24 en Micha 4:1-5

Synagogaal jaar:

Dag 30 van de maand Nisan van het jaar 5778
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge
Leviticus 9:1-11:47 (*Sidra Sjemini = Achtste*)
Het was Sjabbat Machar Chodesj (= *Sjabbat van de nieuwe maan*)

Liturgische kleur: wit

OM TE BEGINNEN

Vooraf aan de dienst luisteren we naar orgelspel

Binnenkomst kerkenraad

Moment van stilte en inkeer

Welkom en mededelingen *ouderling van dienst*

We zingen – staande – als openingslied Psalm 98 : 1

1. Zing een nieuw lied voor God de Here...

Groet en bemoediging

We zingen – staande – Psalm 98 : 2

2. Ja, Hij is ons getrouw gebleven...

Aansluitend gaan allen zitten.

Drempelgebed en – gezongen – kyrie (uit: Geroepen om te zingen 63B)



ALLEN: Heer ont - ferm U, Heer ont - ferm U, Heer ont - ferm U.

We zingen – als gloria – Psalm 98 : 3 + 4

3. Laat heel de aarde een loflied wezen...
4. Laat alle zeeën, alle landen...

DIENST van het WOORD

Licht in de kerk

De Bijbel gaat open *kind van de zondag*

*Het kind ontsteekt aan de Paaskaars
de twee tafelkaarsen en het lichtje van de kindernevendienst.
Daarna opent het kind de Bijbel bij de 1^e lezing.*

Kinderen in het midden

We zingen – met de kinderen mee – Hemelhoog 503

God kent jou vanaf het begin,
helemaal van buiten en van binnenin.
Hij kent al je vreugde en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.

En weet je wat zo mooi is:
 bij Jezus voel je je vrij
 om helemaal jezelf te zijn.
 Want Hij houdt van jou.
 Ja, Hij houdt van jou.
 Ja, Hij houdt van jou en mij.

God kent jou vanaf het begin,
 helemaal van buiten en van binnenin.
 Hij kent al je vreugde en al je verdriet,
 want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.

*Aansluitend gaan de kinderen
 achter het licht van Christus aan naar hun eigen ruimte.*

We zingen – *als gebed bij de opening van het Woord* –

“De Bijbel gaat weer open”

(melodie: Lied 439 ‘Verwacht de komst des Heren’)

1. De Bijbel ligt hier open: verhalen eeuwenoud,
 in taal van nu gesproken, van God die van ons houdt.
 Zijn woord vertelt van licht. Help ons om uit te leggen,
 te zien wat U wilt zeggen: een hemels vergezicht.
2. De Bijbel ligt hier open: verhalen eeuwenoud,
 van kleingeloof en hopen, van God die ons vertrouwt.
 Zijn Woord spoort mensen aan om echt te willen leven,
 elkaar de ruimte geven, de goede weg te gaan.
3. Wij vragen: spreek ons aan, Heer, en zet ons op uw weg.
 Schenk ons uw licht en zicht weer, breng jong en oud terecht.
 Daar waar uw toekomst is, de waarheid en het leven,
 het licht aan ons gegeven: uw Zoon die redding is.

We lezen Micha 4 : 1 – 5 *lector*

Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Volken zullen daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’ Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, over grote en verre naties een oordeel vellen. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt, want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken. Laat andere volken hun eigen goden volgen – wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God, voor eeuwig en altijd.

We zingen Hemelhoog 736

1. We shall overcome,
we shall overcome,
we shall overcome someday.
Oh, deep in my heart, I do believe,
we shall overcome someday.
2. All men shall be free,
all men shall be free,
all men shall be free someday.
Oh, deep in my heart, I do believe,
all men shall be free someday.
3. We'll walk hand in hand,
we'll walk hand in hand,
we'll walk hand in hand someday.
Oh, deep in my heart, I do believe,
we'll walk hand in hand someday.
4. We shall live in peace,
we shall live in peace,
we shall live in peace someday.
Oh, deep in my heart, I do believe,
we shall live in peace someday.
5. The whole wide world around,
the whole wide world around,
the whole wide world around someday.
Oh, deep in my heart, I do believe,
the whole wide world around someday.

We lezen Johannes 21 : 15 – 24 *lector*

Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: 'Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?' Petrus antwoordde: 'Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.' Hij zei: 'Weid mijn lammeren.' Nog eens vroeg hij: 'Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?' Hij antwoordde: 'Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.' Jezus zei: 'Hoed mijn schapen,' en voor de derde maal vroeg hij hem: 'Simon, zoon van Johannes, houd je van me?' Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: 'Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.' Jezus zei: 'Weid mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.' Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: 'Volg mij.'

Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hen volgde – de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou verraden. Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: 'En wat gebeurt er met hem, Heer?' Maar Jezus antwoordde: 'Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet mij volgen.' Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven,

maar Jezus had niet gezegd: 'Hij zal niet sterven,' maar: 'Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom.'

Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is. Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden.

We zingen Lied 908 : 1, 6 + 7

1. Ik heb U lief, o mijn beminde...
6. Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen...
7. Ik heb U lief, o wonderschone...

Uitleg en verkondiging

Uitnodiging *Jeanet Vroom*

gedicht van Oriah Mountain Dreamer, Indiaanse stamoudste

We luisteren naar 'Ken je mij' *Magrita van der Zwaag*

DIENST van het ANTWOORD

Diaconale voorbede *diaken*

Diaken: De diaconie vraagt voorbede te doen voor vluchtelingen, die gescheiden leven van hun gezin. Laten wij God bidden, dat deze gezinnen weer een kans krijgen om bij elkaar te zijn. Waar mogelijk, dat wij als gemeente een gezin ondersteunen.

Intenties

Dankgebed en voorbeden

besloten met het Onze Vader (vertaling NBV)

ALLEN: Onze Vader in de hemel,
 laat uw naam geheiligd worden,
 laat uw koninkrijk komen
 en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
 Vergeef ons onze schulden,
 zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
 En breng ons niet in beproeving,
 maar red ons uit de greep van het kwaad.
 Want aan u behoort het koningschap,
 de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
 Amen.

Mededelingen

Inzameling van de gaven

1^e collecte: Jeugdwerk

2^e collecte: Kerk- en Eredienst.

Tijdens de collecte luisteren we naar orgelspel.

Tijdens de collecte foto's jeugdkerk 8 april op beamer.

De kinderen uit de oppasdienst kunnen worden gehaald.

De kinderen uit de nevendienst komen terug in de kerkzaal.

We zingen – staande als slotlied – Lied 657 : 1 t/m 4

1. Zolang wij ademen...

2. Al is mijn stem gebroken...

3. Het donker kan verbleken...

4. Ons lied wordt steeds gedragen...

Uitzending en zegen

ALLEN: (gezongen) AMEN, AMEN, AMEN.

Orgelspel

*In de hal en in de Hofzaal
kunnen we elkaar ontmoeten
bij een kop koffie, thee of limonade.*

*Jij wilt toch ook graag kind van de zondag zijn?
Geef je op in de hal !!!*