

Welkom in Open Hof  
Gezin-School-Kerkdienst

samen met  
De Wegwijzer en de Willem van Oranjeschool

zondag 11 februari 2018  
aanvang 11.30 uur



thema:  
ZOMAAR WHAM IN VUUR EN VLAM

Protestantse Wijkgemeente  
Open Hof te Kampen

voorganger: dominee Kasper Jager  
m.m.v. Open Hofband

ouderling: Harwin Reuvekamp  
diaken: Dini Gosker  
koster: Dinie Kuipers  
beamer: Jennie Drost

liturgische kleur: rood (*i.v.m. het thema*)

*Vooraf aan de dienst staan in de hal en in de Hofzaal  
limonade, thee en koffie klaar !!!*

*Vooraf aan de dienst luisteren we naar de Open Hofband*

*De kerkenraad en de dominee komen binnen en gaan op de voorste rij zitten.*

**Zomaar wham in vuur en vlam**

*Via de beamer kijken en luisteren we naar*

*Kinderen voor kinderen: 'Zomaar wham in vuur en vlam'*

*[link: <https://www.youtube.com/watch?v=5Uuu0lxCIgI>]*

**Welkom en mededelingen** *ouderling van dienst*

**We worden even stil**

*Aansluitend gaat de ouderling van dienst zitten.*

*De dominee komt achter de tafel staan.*

**We zingen – staande – als openingslied 'Wees welkom allemaal'**

*[uit: Geroepen om te zingen, lied 11]*

1. Wees welkom allemaal, wees welkom eenmaal andermaal...
2. Wees welkom allemaal en luister naar een mooi verhaal...
3. Wees welkom allemaal, een beetje stil en geen kabaal...

**Woorden aan het begin** *Aansluitend gaat iedereen zitten.*

**Openingsgebed**

*samen met 2 kinderen:*

*Isabel Kappert (De Wegwijzer, groep 4)*

*Emma Kreder (Willem van Oranjeschool, groep 6)*

**Kinderen onderbouw: 'U bent die U bent'** *[uit: Opwekking Kids, lied 170]*

*Alle kinderen van de onderbouw*

*komen hierbij naar voren om het lied te zingen.*

*Refrein: U bent machtig, U bent groot, U bent zo geweldig sterk.  
Machtiger dan een koning of een president  
U bent machtig, U bent groot, U bent zo geweldig sterk.  
U bent de allerbeste, U bent die U bent.*

1. U bent de God van hemel en aarde, de God van het heelal.  
De God die alles weet en ziet, ja, U bent overal.  
U bent mijn Vader in de hemel, ver weg en toch dichtbij,  
want door uw Heilige Geest woont U in mij. *Refrein...*
2. U bent de God van trouw en van liefde, de God die eeuwig leeft.  
De God die zelfs zijn eigen Zoon voor ons gegeven heeft.  
Dit goede nieuws wil ik vertellen, ver weg en ook dichtbij.  
En ook al valt dit soms niet mee, U bent bij mij! *Refrein...*

**Gloeiende kolen** *Kinderen onderbouw*

*De kinderen uit de onderbouw vullen de vuurschaal met gloeiende kolen.*

*Aansluitend gaan zij weer in de kerk zitten.*

## **Interview: Wanneer sta jij in vuur en vlam?**

*met enkele kinderen:*

*Silke Griffioen, Arianne Dijkstra*

*en Ester van Dalen (De Wegwijzer, groep 5)*

*Mels Huisman, Tijs Lindeboom, Amy van de Kamp*

*en Nova Knul (Willem van Oranjeschool, groep 6/7)*

## **We zingen 'Kaars jij mag branden'** [uit: Geroepen om te zingen, lied 24]

*Onderwijl wordt de Bijbelkaars aangestoken  
en de Bijbel geopend.*

1. Kaars, jij mag branden...
2. Boek, jij mag open...
3. Eer aan de Vader...

## **Bijbellezing: 'Zomaar wham in vuur en vlam'**

*[uit: Bijbel in Gewone Taal, 1 Koningen 18]*

*door 2 kinderen:*

*Jasper Kappert (De Wegwijzer, groep 7)*

*Denata Tekle (Willem van Oranjeschool, groep 6)*

Toen bouwde Elia een altaar voor de Heer.

Om het altaar heen groef hij een lange, diepe geul.

Hij stapelde het hout op,

sneed de stier in stukken en legde het vlees op het hout.

Toen zei hij:

'Vul vier kruiken met water,

en giet het water over het offer en het hout heen.'

Dat gebeurde drie keer.

Het water stroomde over het altaar heen,

en ook de geul kwam vol water te staan.

De middag was intussen bijna voorbij.

Elia ging bij het altaar staan en zei:

'Heer, God van Abraham, Isaak en Jakob!

Laat nu zien dat u de ware God van Israël bent,

en dat ik uw dienaar ben.

Ik doe deze dingen omdat u het wilt.

Geef mij antwoord, Heer, geef antwoord!

Dan zal dit volk begrijpen dat u de ware God bent.

En dat ze weer naar u moeten luisteren.'

Toen stuurde de Heer vuur uit de hemel.

Door dat vuur verbrandde het vlees van de stier,

en ook het hout en de stenen verbrandden.

Zelfs de as verdween, en ook het water in de geul.

Toen de Israëlieten dat zagen, knielden ze op de grond.

Ze riepen: 'De Heer is de ware God, de Heer is de ware God!'

**We zingen 'Hij alleen'** [uit: *Opwekking Kids, lied 139*]

1. De God van Abraham, Isaäk en Jacob,  
de God van Adam en Eva, van Jozua en Job.  
De God van David, Elia en Mozes,  
de God van Esther en Jozef, daar vertrouw ik op!

*Refrein:* Want Hij alleen en niemand anders,  
Hij alleen is de ware God!

2. Hij heeft de hemel en aarde geschapen  
en zijn volk uit de slavernij bevrijd.  
Hij heeft geantwoord met vuur uit de hemel  
en gaf zijn Zoon als verlosser voor mij. *Refrein...*

**Bijbellezing: 'Kracht en vuur'**

[uit: *Bijbel in Gewone Taal, 2 Koningen 1*]

samen met 2 kinderen:

Lars Reurink (*De Wegwijzer, groep 7*)

en Elina van Dijk (*Willem van Oranjeschool, groep 8*)

Op een dag liep Elia de stad Gilgal uit, samen met zijn helper Elisa.  
Het was de dag waarop de Heer  
Elia in een stormwind mee zou nemen naar de hemel.

Elia zei tegen Elisa:

'De Heer wil dat ik naar Betel ga, maar jij moet hier blijven.'

Elisa antwoordde: 'Ik laat u niet alleen gaan!

Dat is zo zeker als u leeft, en zo zeker als de Heer leeft.'

Toen gingen ze samen naar de stad Betel.

Daarna zei Elia tegen Elisa:

'Nu wil de Heer dat ik naar Jericho ga.

Maar jij moet hier in Betel blijven, Elisa.'

Elisa antwoordde: 'Ik laat u niet alleen gaan!

Dat is zo zeker als u leeft, en zo zeker als de Heer leeft.'

Toen gingen ze samen naar de stad Jericho.

Daarna zei Elia tegen Elisa:

'Nu wil de Heer dat ik naar de Jordaan ga.

Maar jij moet hier in Jericho blijven.'

Elisa antwoordde: 'Ik laat u niet alleen gaan!

Dat is zo zeker als u leeft, en zo zeker als de Heer leeft.'

Toen gingen ze samen verder.

Toen Elia en Elisa bij de Jordaan aankwamen, bleven ze daar staan.

Elia deed zijn mantel uit,

rolde hem op en sloeg ermee op het water.

Toen stroomde het water opzij,

zodat ze samen de rivier konden oversteken zonder nat te worden.

Aan de overkant zei Elia:

'Elisa, de Heer gaat me van je wegnemen.

Is er nog iets wat ik voor je kan doen?

Dan moet je het me nu vragen.'

Elisa antwoordde:  
'Geef mij alstublieft de kracht die u van de Heer gekregen hebt.  
Dan kan ik net zo'n machtige profeet worden als u.'

Elia zei: 'Je vraagt me iets wat ik je niet zelf kan geven.  
Misschien zul je zien hoe ik van je weggenomen word.  
Dan zul je krijgen wat je vraagt, maar anders niet.'

Terwijl Elia en Elisa zo liepen te praten,  
kwam er opeens een wagen van vuur tussen hen in rijden.  
De wagen werd getrokken door paarden van vuur.  
En op die wagen ging Elia  
in een stormwind omhoog naar de hemel.

Elisa zag het gebeuren en schreeuwde:  
'Vader, vader! U alleen kunt Israël beschermen!'

Dat was de laatste keer dat Elisa zijn meester zag.  
Hij scheurde zijn kleren als teken van verdriet.  
De mantel van Elia was op de grond gevallen.  
Elisa raapte die op, en liep ermee terug naar de waterkant.  
Daar bleef hij staan.

Elisa sloeg met de mantel op het water,  
net zoals Elia dat gedaan had.  
En hij riep: 'Waar is de Heer, de God van Elia?'  
Toen stroomde het water opnieuw opzij,  
zodat Elisa terug kon lopen naar de andere kant van de rivier.

### **Kinderen bovenbouw: 'Dit is de tijd van Elia'** [uit: Opwekking, lied 570]

*Alle kinderen van de bovenbouw  
komen hierbij naar voren om het lied te zingen.*

1. Dit is de tijd van Elia,  
die 't woord van de Heer tot ons spreekt.  
En dit is de tijd van zijn dienstknecht Mozes,  
die 't juk van het onrecht verbreekt.  
En dit is de tijd van verzoeking, van duisternis, net als weleer.  
Maar in de woestijn klinkt een stem, die uitroept:  
'Bereid nu de weg van de Heer!'

*Refrein:* Voorwaar Hij komt, Koning van 't heeal,  
stralend als de zon met bazuingeschal.  
Roep het uit, dit is het jubeljaar:  
uit Sion komt het heil; uw God is daar.

2. En dit is de tijd van Ezechiël  
waar beenderen worden bekleed.  
En dit is de tijd van uw dienstknecht David;  
wij maken de tempel gereed.  
En dit is de tijd om te oogsten, de velden zijn wit als weleer.  
En wij zijn de arbeiders in uw wijngaard,  
die staan op het woord van de Heer. *Refrein...*

*Brug:* Er is geen God als Jahweh...

*Refrein...*

## **Preek dominee Kasper**

### **We zingen 'Wees de grond onder mijn voeten'**

*[tekst: ds. Reinier Kleijer,  
melodie Psalm 146 "Zing, mijn ziel, voor God uw HERE']*

1. Wees de grond onder mijn voeten.  
Wees het dak boven mijn hoofd.  
Wijs mij richting op de route  
naar de toekomst ons beloofd.  
Wees de bron waaruit ik put  
liefde, vrede en geluk.
2. Wees de stem in onze stilte  
en het oor dat ons verstaat.  
Wees de warmte als de kilte  
onze liefde sterven laat.  
En geef steeds betekenis  
aan de vraag wat leven is.
3. Wees de ziel van mijn gedachten.  
Wees de drijfveer van mijn hand.  
Breng het Rijk dat wij verwachten  
mede door ons doen tot stand.  
Inspireer ons dag aan dag  
met uw Geest en geef ons kracht.
4. Wees de zekerheid als twijfel  
ons verlamt tot op het bot.  
Laat in ons het inzicht rijpen  
van wat mensen noemen 'God'.  
En zaai twijfel in mijn geest  
als ik u te zeker weet.

### **Gebeden**

*samen met 2 kinderen:  
Sheena Mulder (De Wegwijzer, groep 5)  
en Tess Wolfsen (Willem van Oranjeschool, groep 6)  
+ Marjolijn Dijkstra (ouder De Wegwijzer)  
en juf Germanda (leerkracht Willem van Oranjeschool)*

### **Mededelingen**

#### **Inzameling van de gaven**

*samen met 5 kinderen uit groep 3, 4 + 5:  
Stijn van Walsem, Sam van der Kolk en Lotte Boer (De Wegwijzer)  
May Britt Berlijn en Iris Zwep (Willem van Oranjeschool)*

- de 1<sup>e</sup> collecte is bestemd voor Maatschappelijk Diaconaal Werk
- de 2<sup>e</sup> collecte is bestemd voor Kerk en Eredienst

**Alle kinderen: 'Juich, doe mee allemaal'** [uit: Opwekking Kids, lied 276]

*Alle kinderen komen hierbij naar voren om het lied te zingen.*

*Refrein:* Juich, doe mee allemaal,  
Jubel, geef je helemaal:  
juich voor God de Heer.  
Juich, doe mee allemaal,  
Jubel, geef je helemaal:  
juich voor God de Heer  
en geef Hem alle eer.

1. Hij maakte ons,  
wij horen bij Hem:  
de Herder die ons leidt.  
De Heer is goed,  
zijn liefde en trouw  
duren voor altijd. *Refrein...*
2. Zeg het hardop:  
de Here is God,  
ja, ik hoor bij Hem.  
Waar je ook bent:  
looft God, prijst Zijn naam,  
eer Hem met je stem.

*Iedereen gaat nu staan  
en met z'n allen zingen we nog 2x het refrein:*

*ALLEN:* Juich, doe mee allemaal,  
jubel, geef je helemaal:  
juich voor God de Heer.  
Juich, doe mee allemaal,  
jubel, geef je helemaal:  
juich voor God de Heer  
en geef Hem alle eer.

**Uitzending en zegen**

ALLEN: *(gezongen)* Amen, amen, amen.

**WEL THUIS !!!**