

# Kerkdiensten en wijkberichten protestantse wijkgemeente Open Hof

## 7 juni 2018

### Kerkdiensten

#### Zondag 10 juni      2<sup>e</sup> zondag na Trinitatis

Open Hof      09.30 uur      ds. Kasper Jager, Doopdienst

Burgwalkerk      17.00 uur      ds. Dineke Havinga, Cantatedienst

#### Zondag 17 juni      3<sup>e</sup> zondag na Trinitatis

Open Hof      09.30 uur      ds. Leon Eigenhuis

### Vierende gemeente

#### Afgelopen zondag

Na de dienst trakteerden Rudi en Corrie Scholten bij de koffie de gemeente op Friese oranjeboek. Samen met hun kinderen en kleinkinderen mochten ze vieren dat ze op maandag 28 mei 55 jaar getrouwd waren. Op hun verzoek hebben we samen met de gemeente God gedankt voor dit heuglijke feit en Hem gevraagd of Hij ook in de toekomst met hen wil zijn. Tijdens de koffie werden ze door veel gemeenteleden gefeliciteerd.

#### Zondag 10 juni      Doopdienst, 2<sup>e</sup> zondag na Trinitatis

Open Hof 9.30 uur – Vanmorgen mogen we de doop bedienen aan Lana, dochter van Dennis en Marleen Voortman. Zij nemen komende week intrek in hun nieuwe huis, adres: Rivierloop 58, 8266 LZ Kampen. We lezen Psalm 130 in een vertaling van ds. Henk Teeuwen: "Uit de diepte zoekt mijn stem zich een weg omhoog tot U." Uit de Bijbel in Gewone Taal lezen we Marcus 3:20-35, waar Jezus vraagt: "Wie is mijn moeder? En wie zijn mijn broers?" Van harte welkom in deze feestelijke dienst! Er is oppas, kindernevendienst en jeugdkerk. Na afloop van de dienst kunnen we elkaar bij de Meet&Greet ontmoeten met koffie, thee en limonade. Ds. Kasper Jager gaat voor.

#### Burgwalkerk 17.00 uur      Cantatedienst

Aanstaande zondagmiddag is er om 17.00 uur in de Burgwalkerk een cantatedienst. Uitgevoerd zal worden Cantate BWV 94: 'Was frag ich nach der Welt'. Medewerkers aan deze cantatedienst zijn ds. Dineke Havinga voorganger; Aldona Bartnik sopraan; Karolina Hartman alt; Aart Mateboer tenor; Lars Terray bas; Marijn de Jong organist; en het Bachkoor & Bachorkest Kampen o.l.v. Sander van den Houten. Zie ook de toelichting op de cantatedienst van de hand van Wilhelm Weitkamp.

#### Collectes zondag 10 juni

1. Moldavië + Kerk In Actie: Guatemala
2. Kerk en Eredienst

#### Zondag 17 juni      3<sup>e</sup> zondag na Trinitatis

Open Hof      09.30 uur      ds. Leon Eigenhuis

#### Collectes zondag 17 juni

1. Plaatselijk evangelisatiewerk, Waypoint
2. Kerk en eredienst

## **Over Cantate BWV 94: Was frag ich nach der Welt**

Johann Sebastian Bach componeerde deze cantate voor zondag 6 augustus 1724, de 9<sup>e</sup> zondag na Trinitatis. Een koraalcantate, gebaseerd op een kerklied uit de Lutherse zangtraditie. In dit geval is de koraaltekst gemaakt door Balthasar Kindermann in 1664: *Verschmähung der Welt*. In de Lutherse gezangenbundel werd het geplaatst in de rubriek “*von der Welt eitelkeit und menschlicher Mühseligkeit*”.

De evangelietekst van deze zondag is Lucas 16:1-9, over het vrienden maken met de onrechtvaardige mammon. Maar Bach doet bijna niets met de tekst uit Lucas. Hij maakt er een levendige, vrolijke koraalcantate van, die voortdurend draait om de zin “Was frag ich nach der Welt”. Waarom zou ik mij hechten aan de wereld die immers vergaat?

Volgens Eduard van Hengel is de vrolijkheid van deze cantate Bach’s poging om ironie in de muziek te leggen. Het gehecht zijn aan de wereld, aan de Mammon, is immers een ernstige zaak: de wereld is een valse godheid, niet iets waar je op kunt bouwen! De wereld zoekt eer en roem en bouwt de prachtigste paleizen. Trotse mensen zoeken de hoogste ere-ambten en kleden zich in purper, goud, zilver en zijde. Ze denken er niet aan hoe snel dit alles vergaan kan:

“Vaak blaast een wind van niks

het trotse lijf in één keer in het graf,

en wég is alle pracht

waarmee die arme sterveling, die worm

hier in de wereld zo heeft gepronkt.”

zingt de Tenor in de vertaling van Jaap van der Laan. En Job 25 zegt hetzelfde: “Wat vermag de mens, een worm slechts, wat kan het menskind, een made?” In deze hele vrolijke cantate klinkt de argwaan door over de onbestendigheid van de wereld en de menselijke worm daarin.

Om een tegenwicht te bieden tegen een wereldmijdende interpretatie leg ik er een tekst van Paulus uit de eerste brief aan de Korintiërs tegenaan: “Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen.” Ook hier wordt gesproken over onbeduidendheid. Paulus heeft het over de vroege kerk, “mensen die niet machtig waren, die niet van voorname afkomst waren.” Maar deze onbeduidendheid wordt door God niet gezet tegenover de heerlijkheid van de hemel of een hiernamaals. God gebruikt het om dat wat ogenschijnlijk wél iets is, de machtigen van deze wereld, te niet te doen.

In een tijd waarin neo-fascisten vrijelijk hun giftige alt-facts boodschap kunnen uiten, is het gezond om te luisteren naar een ironisch vrolijke cantate met een meditatie over macht en onmacht, over worm versus de macht van de grote Leviathan: de mammon.

Zondag 10 juni 2018, Burgwalkerk om 17.00 uur. De toegang is gratis, een gift bij de uitgang is nodig om de onkosten te betalen. “

Wilhelm Weitkamp, voorzitter van de commissie cantatediensten

## **Vanuit de wijkkerkenraad: toon belangstelling voor de centrale gemeenteavond**

Namens de wijkkerkenraad willen we u erop wijzen dat de beide Algemene Kerkenraden u van harte uitnodigen voor een centrale gemeenteavond die aanstaande dinsdag 12 juni zal plaatsvinden. Op deze avond zal het Beleidsplan worden gepresenteerd dat als basis zal dienen voor de vorming van een Protestantse Gemeente Kampen. Op de kerkelijke websites en elders in de deze kerkbode vindt u meer informatie over het doel en de opzet van de avond. De bijeenkomst vindt plaats in de Westerkerk vanaf 19.30 uur. Toon uw belangstelling en woon de avond bij! Afgelopen zondagmorgen hebben we in de dienst ook voorbede gedaan voor de ambtsdragers die in beide raden zitten. Vooral de beide voorzitters en beide scriba’s hebben zich veel moeite getroost voor de gemeente, samen met de anderen. We hebben gebeden:

*Heer, wij bidden u voor de mensen die bezig zijn om de fusie van hervormd en gereformeerd tot stand te brengen. Voor hun inzet danken wij U, voor de zorgvuldigheid waarmee zij te*

*werk zijn gegaan en gaan, dat zij ook in de fase waarin we nu zitten kracht en wijsheid ontvangen en geef dat wij hen als gemeente dragen in onze gebeden en hen tot steun zijn.*

Ds. Leon Eigenhuis

## **Pastorale Gemeente**

### **Algemeen**

#### **Geslaagd voor je eindexamen?**

Op 13 juni 2018 worden de definitieve normeringen voor vmbo, havo en vwo examens bekend gemaakt. De meeste scholen maken diezelfde dag in de middag bekend welke cijfers je hebt gehaald. Dan weet je of je bent geslaagd! Wat een spannende dagen, voor leerlingen, leraren en ouders! Sterkte allemaal.

### **Wijk 1 + 5 + 6 (ds. Leon Eigenhuis)**

#### **Hartelijk dank**

Namens de kinderen van Betsy Peetoom die eind april van dit jaar overleed, kregen we via het kerkelijk bureau een brief waarin onder andere het volgende staat:

*'Op 30 april jl. is mijn moeder, mevrouw A.Peetoom – Spoelstra, overleden. Zij is begraven vanuit de Burgwalkerk die haar zeer dierbaar was. Ik wil graag de kerkelijke gemeenschap hartelijk bedanken voor de aandacht en liefde die mijn moeder ook in de laatste weken van haar leven vanuit de kerk heeft mogen ontvangen. Het heeft ons als familie zeer goed gedaan.*

*Ruth Peetoom.*

### **Wijk 2 + 3 + 4 (ds. Kasper Jager)**

#### **Bezoek Stroomdaldienst**

Als Protestantse Wijkgemeente Open Hof maken we deel uit van de Protestantse Gemeente Kampen (i.w.) Dan is het goed om als wijkpredikant rond te kijken en te ontdekken wat onze Protestantse Gemeente zoal aan diensten te bieden heeft. Zo bezochten mijn vrouw Grietje en ik afgelopen zondag 3 juni de Stroomdaldienst in Onderdijks. De Stroomdaldiensten zijn een initiatief van wijk B en worden gehouden op de eerste zondag van de maand in de hal van Basisschool Het Stroomdal.

Vooraf aan de dienst schuiven we aan bij de koffie, thee en limonade die vanaf 10.30 uur wordt geschonken. In een ongedwongen sfeer spelen de kinderen nog wat op het plein, maken de ouders en de ouderen een praatje met elkaar en worden ondertussen de laatste voorbereidingen getroffen voor de dienst.

Om 11.00 uur begint dan de dienst. Wat ons direct opvalt is het jonge publiek. Er zijn naar schatting zo'n 200 bezoekers. Onder hen zeker 80 tot 100 kinderen. Daarnaast heel veel jongvolwassenen en maar een enkele oudere. In de dienst is dan ook veel aandacht voor de kinderen. Spreekstalmeester Gerrit van der Kolk is dit op het hart geschreven! De samenzang wordt begeleid door een band en wie houdt van liederen uit Opwekking komt helemaal aan zijn of haar trekken. Spreker in de dienst is Jan Kees van der Hart. Aan de hand van Lucas 13:6-9 spreekt hij over het thema 'Van uitstel komt geen afstel'.

Na afloop van de dienst is er opnieuw koffie, thee en limonade en de mogelijkheid elkaar te ontmoeten. Zo hebben wij nog een mooi en open gesprek met Eline de Graaf, actief lid van de Stroomdaldienstencommissie. Het voelde goed om te gast te zijn in een Stroomdaldienst. Ik kan het iedereen aanraden.

Vrede en alle goeds, ds. Kasper Jager.

## Diaconale gemeente

### Bloemen uit de kerk

Afgelopen zondag gingen de bloemen uit de kerk naar Liesbeth en Fré Helleman; en naar Nies Bruins in Myosotis.

### Koffie in de kerk

De volgende koffiemiddagen zijn op 12 en 26 juni.

We hebben besloten om daarna twee maanden zomerstop te houden.

In de maanden Juli en Augustus zullen er dus geen koffiemiddagen zijn.

Het is fijn om te zien dat de groep vaste bezoekers zich de laatste tijd uitbreidt.

Daar zijn we heel blij mee.

Op 12 juni willen we nog een keer een maaltijd voor u verzorgen.

Het wordt een heel speciale maaltijd, want dit keer heeft onze eigen "Open Hof kok " het volgende thema bedacht: "Onbeperkt pannenkoeken eten."

U kunt zich voor dit pannenkoekfestijn nog opgeven.

Dit kan telefonisch bij Nanda Tegelaar (tel. 3312033).

Voor het vervoer van en naar Open Hof is Gerda Koster de aangewezen persoon (tel 3334153).

Met een hartelijk groet van alle vrijwilligers: Gerda, Harm, Gerrit, Geke, Gré, Janneke en Nanda.

### Meldpunt vragen/zorgen

Schroom niet uw eventuele zorgvraag voor te leggen aan onze diakenen: tel. 3326559 of 3322132.

Zij denken graag met u mee en zoeken met u een weg.

### POSTZEGELS EN ANSICHT- EN GEBOORTEKAARTEN

Al worden er steeds minder kaarten verstuurd, toch brengen ze nog aardig wat op. De afgelopen jaren was dat rond de € 30.000, -. De moeite waard dus! De Gereformeerde Zendingsbond en Kerk in Actie werken hierbij samen. Vrijwilligers sorteren de postzegels en kaarten met veel zorg, kennis en aandacht. Vervolgens verhandelen ze de postzegels via verkoopadressen in Nederland en nationale- en internationale beurzen. De ansicht- en geboortekaarten verkopen ze aan verzamelaars op beurzen en bieden ze te koop aan via websites als Marktplaats.

#### Nog enkele tips;

-knip postzegels ruim van de envelop en knip geen postzegels van ansichtkaarten;

-lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier;

-ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels, in alle maten en vormen.

#### Inleveren

De postzegels en kaarten kunnen in de Westerkerk en het Open Hof ingeleverd worden. In elke kerk staat een doos/bus, waar de kaarten en postzegels in gedaan kunnen worden.

#### Wilt u meehelpen?

Extra handen zijn altijd welkom. Er wordt nog steeds naar mensen gezocht, die het leuk vinden, om kaarten en postzegels uit te zoeken. Gemeenteleden, die naar extra inzamelpunten en naar vrijwilligers gaan en/of af en toe een ritje naar Utrecht willen maken, om het ingezamelde materiaal te brengen. **Iets voor u?** Neem dan contact op met de landelijke coördinator inzamellingsactie Marjan Lolkema-van Vuuren, via mail [inzamelingsacties@protestantsekerk.nl](mailto:inzamelingsacties@protestantsekerk.nl) of tel. 0113603273.

Alle gemeenteleden en inzamelaars, die zich de afgelopen tijd hebben ingezet, **hartelijk dank!**

Mede dank zij deze opbrengsten zijn vele bijzondere zendingsprojecten ondersteund.

Namens de commissie ZWO, Jeanet van Bentum.

## Voedselbank

Op zondag 27 mei is er voor de laatste keer dit jaar ingezameld voor de Voedselbank Kampen. Via een flyer en een stukje in het kerkblad was u opgeroepen deze keer boter en margarine mee te nemen naar Open Hof. Hoewel we natuurlijk allemaal blij waren met het heerlijke warme weer, was het ook wel wat lastig: hoe zorgen we er voor, dat de boter niet smelt? Gelukkig heeft de nieuwe keuken een grote koelkast en konden we daar de meegebrachte producten tot maandag opslaan. Maar velen van u hebben meegedacht en deze keer niets in natura meegenomen, maar een bijdrage in de gelddoos gestopt. Wij vonden een recordopbrengst van € 278,35! Alle gevers heel hartelijk bedankt!

Bij sommige mensen wekt de inzamelingsactie voor de voedselbank een soort wrevel op: in deze tijd met zoveel voorzieningen van overheidswege zou dit toch niet nodig moeten zijn! Toch is het zo, dat een kleine 200 gezinnen en alleenstaanden een beroep moeten doen op de voedselbank Kampen. In die gevallen is altijd eerst onderzocht, hoe de situatie is, voordat wordt overgegaan tot de verstrekking van levensmiddelen. Zodra er verbetering optreedt, stopt de voorziening. Het is dus beslist niet zo, dat iemand die even krap zit, de boodschappen kan halen bij de voedselbank. Sjoukje Benedictus en Benno Ludden

## Lerende gemeente en ontmoeting

### Gebedsgroep

Zondag 10 juni willen we weer als gebedsgroep bij elkaar komen. De gebedsgroep is altijd op de tweede zondag van de maand. We willen dan God danken en bidden in de vorm van een inleiding en vervolgens een kringgebed, waarbij ieder haar/zijn eigen gebedsonderwerpen kan meenemen. Het is fijn met elkaar te bidden, maar ook in stilte aanwezig te zijn is prima! Wilt u met ons mee bidden? Dan bent u van harte uitgenodigd! Kom naar de gebedsgroep dan kunnen we ook persoonlijk voor u bidden. We treffen elkaar om 9.00 uur in de hal van de Open Hof. Tot zondag 10 juni.



### Bezoek aan de BIJENTUIN in Kampen, een oase van rust

Hoor het verhaal over het leven van een bijenvolk, of trek een imkerpak aan om mee te kijken in de bijenkast. De vrijwilligers van de bijentuin ontvangen u en jou graag op zaterdagmiddag 23 juni tussen 13.00 uur en 16.00 uur. De bijentuin is aan de Rieteweg, net na het LMKka huis aan de Noordweg 126 in Brunnepe. Voor een bezoek graag aanmelden via E mail: [activiteiten@openhofkampen.nl](mailto:activiteiten@openhofkampen.nl) of telefonisch bij Gerrit Dekker op 06 51627543.

### Fietstocht naar het Werelderfgoed SCHOKLAND

Fietstocht op zaterdag 7 juli naar Werelderfgoed SCHOKLAND. Vertrektijd is om 10.00 uur vanaf het Open Hof. De route naar Schokland is zo'n 21 kilometer, de terugweg wordt iets langer om niet dezelfde route te fietsen. Op Schokland is gelegenheid om rond te kijken en/of een kop koffie te drinken. Eten en drinken graag zelf mee nemen. Opgave voor de fietstocht kan tot en met zondag 1 jul via E mail: [activiteiten@openhofkampen.nl](mailto:activiteiten@openhofkampen.nl) of telefonisch bij Gerrit Dekker op 06 51627543.

## Meet en Greet

Na de dienst van zondag 10 en zondag 24 juli is er weer Meet en Greet.

## Vragen en/of opmerkingen

Voor de organisaties van de activiteiten is het nog af tasten wat goed is. Hebt u of jij op- of aanmerkingen om het voor ons allen nog beter te maken, laat het dan weten aan de organisatie van de activiteit of mail naar: [activiteiten@openhofkampen.nl](mailto:activiteiten@openhofkampen.nl). Wij nemen het mee in de evaluaties.

## Leeskring Bijbel van kaft tot kaft

- *datum: woensdag 13 juni*
- *plaats: Open Hof*
- *tijd: 10.00 – 11.30 uur of 20.00 – 21.30 uur*

We zijn inmiddels een half jaar onderweg met de Leeskring Bijbel van kaft tot kaft. Inmiddels hebben we 29 Psalmen gelezen. In het Oude Testament beginnen we aan Deuteronomium. In het Nieuwe Testament zijn we begonnen aan het Evangelie volgens Marcus. Voorlopig lezen we even niet verder in de Deuterocanonieke boeken. Voor wie achter is geraakt komt de zomermeivakantie eraan om weer bij te lezen.

Voor de zomervakantie komen we nog één keer samen in Open Hof, en wel op woensdag 13 juni, om onze leeservaringen uit te wisselen en elkaar te bemoedigen. Je bent dan welkom bij de ochtendbijeenkomst (10.00 – 11.30 uur) of de avondbijeenkomst (20.00 – 21.30 uur). Van harte uitgenodigd!

ds. Kasper Jager.

## Jongeren

### Overstapdienst groep 8 op zondag 8 juli 2018

Dit jaar gaat er veel veranderen voor kinderen die nu in groep 8 zitten van de basisschool. Ze gaan na de zomervakantie de overstap maken naar het voortgezet onderwijs. Ook in de kerk maken de kinderen die nu in groep 8 zitten een overgang, van de kindernevendienst naar de jeugdkerk en de catechese. In de ochtenddienst op zondag 8 juli besteden we aandacht aan deze overgang in de overstapdienst, waarin ds. Kasper Jager voor zal gaan.

Afgelopen week hebben de achtste groepers een uitnodigingsbrief in de bus gekregen. Tijdens de kindernevendienst van 10, 17 en 24 juni wordt de overstapdienst voorbereid met de kinderen. Mocht je geen uitnodiging hebben gekregen en wel afscheid nemen van de basisschool, meld je dan aan door een berichtje te sturen aan Janette Nammensma, [denjvdvelde@kpnmail.nl](mailto:denjvdvelde@kpnmail.nl). Graag voor 1 juni.

Namens de voorbereidingscommissie van de kindernevendienst en dominee Kasper Jager.

## Divers

### Berichten via de beamer

Wilt u mededelingen via de beamer tonen? Stuur ze voor donderdagavond 19.00 uur naar [berichten@openhofkampen.nl](mailto:berichten@openhofkampen.nl)

### Berichten voor het kerkblad:

De kopij voor dit kerkblad is verzorgd door ds. Leon Eigenhuis. De kopij voor het volgende kerkblad graag uiterlijk maandag 11 juni vóór 12.00 uur mailen naar [kerkbode@openhofkampen.nl](mailto:kerkbode@openhofkampen.nl). Ds. Kasper Jager zal dan de kopij verzorgen.

### **Berichten voor de website**

Kijk voor het laatste nieuws van onze wijkgemeente op onze website [www.openhofkampen.nl](http://www.openhofkampen.nl).  
Heeft u berichten voor de website? Stuur ze dan naar [redactie@openhofkampen.nl](mailto:redactie@openhofkampen.nl).

### **Een hartelijke groet**

*Het nieuwe van Godswege heeft voorrang op het oude in ons,  
Gods recht op ons heeft voorrang op ons onrecht,  
de door Hem voor ons geopende toekomst heeft voorrang op ons verleden,  
het leven dat Hij schenkt heeft voorrang op onze dood.*

Citaat van Karl Barth in de 'Barth Cantates' van Maarten den Dulk.

Ontvang een warme groet van ds. Leon Eigenhuis en ds. Kasper Jager.